

MARANATHA MARE

Maart 2012

Jaargang 39 No 2

Lijdenstijd

*Nu is de tijd gekomen
van stilte en gebed
van lijden niet te doorgronden
die ons in de vrijheid heeft gezet.*

*Van verraad en van honen
van verdriet en diepe pijn
van vrienden die niet kunnen waken
van door God verlaten zijn.*

*Wie kan dit lijden bevatten
die Liefde onvoorstelbaar groot
Zijn lichaam voor ons gebroken
Zijn bloed dat Hij voor ons vergoot.*

*Hier past alleen maar stilte
of een stamelend dankgebed
en heel veel van Jezus houden
Hij heeft Zijn leven voor ons afgelegd.*

Cobi van der Hoeven-Zondag

<http://myplaceofpeace.wordpress.com/2011/03/12/lijdenstijd/>

Lijdenstijd

Sinds ik predikant geworden ben dertig jaar geleden heb ik de lijdenstijd altijd heel bijzonder gevonden. Over waarom, heb ik nooit echt nagedacht.

Dit heeft waarschijnlijk te maken met de sfeer van inkeer en verstillig. In academische theorieën wordt dit een “alter staat van bewustzijn” genoemd. Een andere manier van je bewust zijn van je omgeving dan het gewone rationele weten wat er om je heen gebeurt.

Een “alter staat” is geen toestand van slaap of hypnose. Je bent gewoon wakker en bewust. Maar je bewustzijn is scherp gefocust op iets anders dan/buiten de omgeving waarin jij je bevindt.

De lijdenstijd heeft voor mij de kracht om de focus op God te verscherpen.

God is altijd de focus van waar wij het over hebben in de kerk, in onze erediensten. In de liturgie kunnen wij Gods nabijheid ervaren wanneer we echt luisteren naar de woorden uit de Bijbel, met het doel om Gods stem daarin te horen. Wanneer we gebeden uitspreken met de bedoeling van echt communicatie met God. Wanneer wij liederen zingen omdat we blij en dankbaar zijn, of verdrietig, of jammer.

Toch vind ik het anders in de lijdenstijd: alsof de focus nog scherper is op God, die we niet kunnen zien. Nog sterker naar binnen gericht om God daar in de diepten te ontmoeten.

Contemplatie – nadenken dat méér is dan alleen maar denken met de hersens. Nadenken dat méér omvat dan het eigen mens-zijn, dat het mens-zijn transcendeert. Een “alter staat van bewustzijn”.

Maar aan de andere gaat de lijdenstijd ook juist om de rauwe realiteit. De worsteling met “the human condition”. De worsteling met het eigen mens-zijn. De broosheid daarvan. De beperktheid daarvan. Vergankelijkheid.

We willen het goede, maar hebben het kwade dan al gedaan,

zegt Paulus. Vaak willen we helpen, maar maken het erger. De goede bedoelingen die niet goed terechtkomen.

Vaak weten we geen raad. We voelen ons klein. Onbenullig. Van jongelui die in het proces van identiteitsvorming is, wordt er gezegd dat ze het gevoel van angst hebben dat ze zullen verdwijnen, “encountering the void”, vanishing into the abyss”, the existential loss of self”. Is dat gevoel beperkt tot jongelui, vraag ik me af.

Een bijzonder intense ontmoeting met de Ander, met God, is waartoe de inkeer en verstillig in de lijdenstijd mij voeren. Een bijzonder eerlijke ontmoeting met mijn eigen mens-zijn en mijn wereld komen erbij. Intensiteit en een diepsnijdende eerlijkheid geven me de ervaring van *leven*. Diep leven. Echt leven. *Het leven*.

En dit leven, *het leven*, kan volgens mij alleen in Gods tegenwoordigheid. Alleen dan is het leven echt. Alleen dan ben ik als mensen eerlijk. Echtheid en eerlijkheid zijn niet altijd makkelijk. Onze illusies over onszelf, onze wereld en het leven zijn vaak makkelijker en aangenamer. Maar vals.

Er is iets aan de diepe echte eerlijkheid in het mens-zijn voor God, dat schoonmaakt. Diep van binnenuit.

Dit is mijn ervaring van de lijdenstijd. Schoon worden. Eenvoud leren. In een uiterst complexe wereld met gewoon te veel van alles, is de eenvoud verademend. Bevrijdend.

Ja, de paarse tijd is echt iets voor mij.

Yolanda Dreyer



Lijdende dienaren op het voetspoor van Jezus (Preekthema's met schriftlezingen voor de lijdensstijd)

1^{ste} lijdenszondag 26 februari

- De discipelbroers Jakobus en Johannes
- Marcus 10:32-45 (tekstvers: Marcus 10:38-39)

2^{de} lijdenszondag 4 maart

- De verraderdiscipel Judas
- Johannes 13:1-17 (tekst: Johannes 13:2. 11, 14-15)

3^{de} lijdenszondag 11 maart

- Josef in het Oude Testament
- Ezechiël 37:15-28 (tekstvers: Ezechiël 37:15-17)

4^{de} lijdenszondag 18 maart

- Job
- Job 7:1-21 (tekstvers: Job 7:11)

5^{de} lijdenszondag 26 maart

- Stefanus
- Handelingen 7:30-37, 51-60 (tekstvers: Handelingen 7:59-60)

6^{de} lijdenszondag 1 april

- Palmzondag: Paulus
- Handelingen 22:1-22 (tekstvers: Handelingen 22:20-21)

Goede Vrijdag 6 april

- Jezus
- Lucas 22:26-43 (tekstvers Lucas 2:39)

Gemeentenieuws



Nellie Gentenaar is op 27 februari 90 geworden en *Aad van der Kuil* viert op 7 maart zijn 90^e verjaardag. Gefeliciteerd Nellie en Aad en families!

Lappenmand

- **Rina Knoester** - heeft een operatie gehad om haar oog te opereren. Helaas is er tijdens het herstel proces weer wat verkeerd gegaan, en nu moet ze weer van voor af aan met een herstel process beginnen. Rina wij dragen jou en je familie op in onze gebeden en gedachten.
- **Willy van Ommen** – is voor de zoveelste keer gevallen en tobt met broze botten. Ze is weer thuis en krijgt hulp, maar het is niet makkelijk. Wij denken in gedachten en gebeden aan Willy en ook aan Bert.
- **Jolanda Grobler (Letterie)** – tobt ook met haar gezondheid en tot nu kunnen de artsen nog geen definitieve uitspraak geven. Wij denken aan Jolanda en haar man en kinderen en familie in deze onzekere tijd en dragen hen op in gebed.
- **Ellen van der Kuil** – heeft een reconstructie operatie gehad en knapt goed op thuis.
- **Nicholas Reinten** – is bijna weer de oude, kan weer zelf overweg en is ook weer terug op de universiteit. Wij hopen dat het herstel proces goed afgerond word en dat er geen blijvende schade zal zijn.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen



James William Schutte

Geboren op 7 januari, hij was 49cm lang, en woog 2.7 kg. Zoon van Darren Schutte en Monique Schutte-Appel, broertje voor Emma, neefje voor Marijke en kleinzoon voor Rob Appel.



Hope van Jaarsveld

Geboren op 9 februari om 8:26. Zij woog 3.32 kg en was 48 cm lang. Dochter van Dean van Jaarsveld en Angelique van Jaarsveld-van der Kuil, kleindochter van Martin en Elma van der Kuil en achter kleindochter van Aad van der Kuil.



Lily-Ann van Wyk

Lily-Ann van Wyk

Dochter voor Johan van Wyk en Leonie van Wyk-Smit en kleindochter voor Anja Smit – van Dommelen.

maart 2012/7



Ethan Wang

Hij is al 8 maanden, geboren op 30 juni 2011. Hij is de zoon van Paul Wang en Monique Wang-van der Kuil, kleinzoon van Martin en Elma van der Kuil en achter kleinzoon van Aad van der Kuil.

maart 2012/8



Emma Schutte

Was jarig op 29 februari en wordt dit jaar 4 jaar oud. Het is sprong jaar en dus kan zij dit jaar haar verjaardag vieren op de dag zelf.

One touch

Niet vaak heb ik zoveel tijd en aandacht besteed aan de voorbereiding van een kerkdienst.

Al in de laatste week van december had ik thuis een gesprek met de presentatrice en de zangleider. En vanaf dat moment hebben we heel wat mailtjes in verband met deze dienst rondgestuurd. Vorige week donderdag hadden we als afsluiting een bidstond met meerdere medewerkers.

Waarom?

Het heeft alles te maken met het onderwerp dat ik voor de dienst van zondagmorgen j.l. gekozen had. Het ging in die dienst namelijk over innerlijke genezing.

Ik kwam op die gedachte na de opname met Karin Broeders. Zondag 5 februari kunt u met haar in NZOZ kennismaken. Karin was ooit Reiki master. Door vele tegenslagen in haar leven was zij op zoek gegaan naar innerlijke kracht en had het

in Reiki gevonden. De vraag die ik mij zelf toen bij de voorbereiding van dat programma stelde, was: Waar haal ik de kracht vandaan?

Dat spoorde mij aan om daar verschillende preken over te maken. Het meest heb ik nagedacht over de kracht die Jezus had. De kracht waar die bloedvloeiende vrouw aan dacht toen zij besloot te proberen Jezus aan te raken. De vrouw, zo vertelt de Bijbel, werd genezen. Een vrouw, die ook geestelijk zwaar moet hebben geleden. De ziekte waaraan zij leed, sloot in die tijd mensen op vele terreinen uit en bracht hen in een geestelijk isolement. De ziekte maakte haar immers voortdurend onrein. De tempel was voor haar gesloten. Ook zal zij contacten met anderen hebben moeten vermijden.

Geestelijk gewond.

Ik besloot daar een preek aan te wijden en anderen te vragen mij te helpen bij de opzet en inrichting van de dienst. De vraag die we ons stelden was: kun je mensen ook in onze tijd uitnodigen om Jezus aan te raken?

Na veel overleg en gebed hebben we besloten een korte preek te houden, en mensen die innerlijk verwond zijn, uit te nodigen om naar voren te komen en voor zich te laten bidden. Om, na zo'n oproep op te staan en naar voren te gaan, is heel wat. Maar dát deed die vrouw! Ze besloot zich niets aan te trekken van wat mensen zouden kunnen zeggen, ook overtrad zij bewust de religieuze regels van toen. Zo hoog was haar nood. Zondagmorgen was het zo ver. We begonnen met een aantal liederen die ons bepaalden bij wie God is: Hij is de Aanwezige, de Schepper, onze Hulp. Hij geneest, vergeeft en bevrijdt.

We lazen de geschiedenis uit Marcus 5. Daarna werden de lichten gedimd. Er kwam 'een vrouw' binnen. Ik had Hilde gevraagd om te proberen te vertolken wat die vrouw uit Marcus 5 bij zich zelf zou kunnen hebben gezegd. Er staat in een vertaling: zij zei bij zichzelf... Wat zou zij nog meer hebben kunnen zeggen...?

Het werd heel stil. Hilde had zich de situatie van de vrouw diep ingeleefd. Je proefde haar angst, haar moeite, haar verlangen naar genezing. Je hoorde haar besluiten naar Jezus te gaan.

Toen werd het stil. De lichten gingen weer aan. Daar stopte het. Ik mocht spreken. Ik legde uit wat er verder gebeurde. Ook hoe wij in deze tijd kunnen 'aanraken'.

Ik heb over dat laatste heel lang nagedacht. Hoe kun je dit nu overbrengen? Jezus is immers niet meer lichamenlijk in ons midden. Het aanraken van Zijn kleed is nu onmogelijk. Toch geloven wij dat Hij er is. Dat hebben we gisteren ook gezongen: 'Hij is hier in ons midden.'

Wat mij trof was, dat de vrouw niet alleen gelóófte dat Jezus haar kon genezen, maar ook een daad stelde. Ze toonde voor het oog van iedereen haar vertrouwen in Jezus. Hoe vaak lees je dat niet in de evangeliën. Jezus heeft mensen 'op afstand' genezen. Zoals de knecht van die Romeinse hoofdman. Maar veel vaker stelden ook mensen een daad. Ze riepen, ze vielen voor Jezus neer, ze probeerden Hem aan te raken, ze brachten hun vriend.

Geloof dat Jezus geneest mag ook daadkracht vertonen. Je mag je hand op de Bijbel leggen en zeggen: ja, dat geloof ik. Je mag het hardop belijden of luidop zingen. Zijn dat geen vormen van het zich in onze tijd uitstrekken naar Jezus?

Na de toespraak heb ik mensen uitgenodigd om net als die vrouw niet langer je innerlijk verdriet voor je houden maar om hulp te zoeken, voor je laten bidden. Eigenlijk ook om op dat moment je daadwerkelijk uit te strekken naar Jezus.

One touch

Schoorvoetend kwam als eerste een Marokkaanse vrouw naar mij toe. Maar kort daarna werd het een lange rij. Vele teams stonden in de kerk verspreid om te luisteren en te bidden. Ondertussen zong de gemeente prachtige geloofsliederen.

Lang hadden we nagedacht hoe we de pubers konden bereiken. Zij werden in de dienst uitgenodigd om de sms'en

naar jeugdwerkers. Praystation hadden we het genoemd. En ze deden het. Eén van de medewerkers vertelde van 13 mailtjes die hij kreeg en verschillende vervolgafspraken die hij na deze dienst gemaakt had.

Na de zegen bleven we bidden.

Het werd een dienst om niet gauw te vergeten. Wat de mensen allemaal niet vertelden... wat een verborgen verdriet, wat een diepe pijn...

We zoeken naar een vervolg. Naar verdere vormen van hulp. Met alleen zo'n dienst ben je er niet.

Vandaag speelde een oud gezang door mijn hoofd:

Arts aller zielen, 't is genoeg,
als Gij ons neemt in uw hoede.
Genees de wond, die 't leven sloeg,
laat ons niet hoop'loos verbloeden.
Spreek slechts een woord, een woord met macht,
dan is voorbij der zonde nacht:
spreek, dan keert alles ten goede.

One touch!

Ds. Arie van der Veer

<http://www.eo.nl/blogs/arievanderveer/> - 23 januari 2012

Dienstrooster maart 2012			
	4 maart	11 maart Koffiedrinken	18 maart
1	KJ Leeuw	F de Goede	H Kettner
2	N vd Eijkel	P de Haas	J Smit
3	R Boer	R Appel	W Strydom
4	M Letterie	E Goede	N Knoester
5	H Kettner	S Smit	A Knoester
6			
7			
Begroeting	V Vernede	I Pol	J vd Eijkel
Bloemen	W Rall	W Mandelstam	H Kettner
Koffie		C Koning	
		F Smal	
	25 maart	1 april Palmzondag	
1	F vd Kuil	E de Jong	
2	T van Wijk	C Reinten	
3	J de Jong	R Boer	
4	D Kruger	J de Jong	
5	K Strydom	D Kruger	
Begroeting	M Letterie	W Kruger	
Bloemen	J de Jong	C Reinten	

Agenda maart 2012		
Zondag 4 2^{de} lijdenszondag	9h50 10h00 11h00	Vorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer Eredienstcommissievergadering
Maandag 5	10h00	Bijbelstudie – Ouderen Noorde Jeltje 011 791 4592 Vic 073 700 9610
Dinsdag 6	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
Donderdag 8	17h30	FINCOM
Zondag 11 3^{de} lijdenszondag	09h50 10h00 11h00	Vorbereiding Ds Y Dreyer Koffiedrinken
Dinsdag 13	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
Donderdag 15	10h00 19h30	KOFFIECLUB Bijbelstudie – Noorde Rieneke 011 704 3602
Zondag 18 4^{de} lijdenszondag	9h50 10h00	Vorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 19	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
Zondag 25 5^{de} lijdenszondag	9h50 10h00 11h00	Vorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer Gemeentevergadering
Dinsdag 27	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
Zondag 1 april Palmzondag	9h50 10h00	Vorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer

Verjaardagen maart 2012

Donderdag 1	Joke de Jong	082 467 8551
Donderdag 1	Yulandi Knoester	074 130 6852
Vrijdag 2	Gitta Leeuw	011 918 3935
Woensdag 7	Aad van der Kuil	011 792 1145
Woensdag 7	Leana Venter	011 865 4394
Vrijdag 9	Carla Goede	011 478 2428
Dinsdag 13	Ronaldo van Weely	011 782 3402
Zaterdag 17	Jan-Willem Hoorweg	082 557 0047
Dinsdag 20	Klaas-Jan Leeuw	012 661 2247
Donderdag 22	Marco Bianchi	082 461 3428
Donderdag 22	Fred Goede	011 478 2428
Vrijdag 23	Leo Gaymans	011 608 2088
Zaterdag 24	Rubens Andeweg	082 556 3769
Dinsdag 27	Jacobus Bakkers	011 902 4340
Dinsdag 27	Theo van der Berg	011 463 5632
Woensdag 28	Shon Morgenrood	011 827 5704
Donderdag 29	Riek Vink	011 954 1123
Zaterdag 31	Andre le Roux	011 462 7706

MARANATHA KERK

Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneweg 3 PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za Ds Carusta van der Merwe 082 554 7715 carusta@gmail.com
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch Code 197905
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 vdkuil@iafrica.com
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Aad van der Kuil 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann 011 234 5857 steinmann@absamail.co.za